

Kära vänner!

Först av allt vill jag tacka er för ert varma mottagande när vi besökte er i somras. Det betydde mycket för oss att äntligen få komma till Sverige och hälsa på er.

Här i Salta är vädret verkligen omväxlande, igår hade vi 37 grader varmt och idag bara 12 grader. Gräsmattorna är helt brunbrända sedan i maj, vi hoppas verkligen att regnet ska komma snart.



Igår predikade Daniel på vår utpost i bostadsområdet i "15 september". Då avskildes även tre kvinnor som diakonissor. De har varit trogna och tjänat Herren i utpostförsamlingen sedan den startade 2004. Här har vi också ett av våra daghem som fungerar måndag till fredag.

Samma dag var det dop i floden i bergsbyn Molinos där vi håller på att bygga en kyrka. Det var Karol, Armando och Jorge som bestämt sig för att följa Jesus och låta döpa sig. Karol som nu är tonåring lärde känna Jesus som barn när han kom till våra barnmöten i den lilla byn El Churcal.



I fredags hade vi en ljusfest i kyrkan för att gå emot det hedniska firandet av halloween. Genom lekar, lovsång, dans, mimteater och Guds ord undervisade vi om att Jesus är världens ljus och naturligtvis också om frälsningen. Det kom över 300 personer, de flesta barn och många nya som blivit inbjudna av sina kompisar.



För ett par veckor sedan var det morsdag i Argentina. Det firas stort här så då passar vi varje år på att bjuda in mammor på fika i kyrkan, samtidigt som vi har ett program då vi når ut med Guds ord.

På barnklubben var temat i augusti mission. Så när jag kom tillbaks från Sverige så tog vi med elva- och tolvåringarna till ett fattigt bostadsområde här i utkanten av Salta för att de skulle få praktisera det de lärt sig. Vi delade upp dem i små grupper och en vuxen följde med varje grupp lite på avstånd, det finns nämligen mycket droger och kriminalitet i området. Barnen fick med sig handgjorda små häften med fem färger som de skulle förklara med tillhörande bibelvers. GUL: Gud älskar dig och har förberett en plats för dig i himlen.



SVART: Vi har alla syndat och synden skiljer oss från Gud. RÖD: Jesus dog på korset för dina synder och uppstod på tredje dagen. VIT: Du behöver tro och ta emot Jesus som din Herre och frälsare. GRÖN: För att växa bör du be, läsa bibeln och gå till en kyrka. På baksidan av häftet fanns bönen som man kan be om man vill ta emot Jesus och den fick de be med flera stycken. Med varje person som de pratade frågade de även om de ville ha förbön och de ville de flesta. Så då turades barnen om att be för de olika

motiven. Många grät över att barn kom hem till dem och pratade om Gud och bad för dem. (Jag grät också för jag tyckte det var så starkt att se hur barnen evangeliserade och bad)



För ett par veckor sedan så åkte två pickups från centralförsamlingen upp till byarna Alumbre och Condor Huasi. De gör ett fantastiskt arbete här uppe i bergen varannan månad. Kurser, barnmöten, hembesök, lärjunga-träning. Denna gång blev det bland annat brödbak i lerugn med bagaren José som är med i vår församling.

I lördags reste Samuel, en ung man från församlingen, iväg på en missionsresa under en kort tid. Han har sina rötter i Ukraina så det är det första målet, att följa med på en missionsinsats i Ukraina. Det andra målet är Guinea Bissau. Han har en kallelse dit men vill känna sig för under en kortare period. Missionsresan bekostas av gåvor från kyrkor, vänner och församlingsmedlemmar. (många bäckar små + Guds välsignelse) Vi ber om Guds ledning och beskydd under hans resa.



På våra barnmöten i bostadsområdet Municipal så har de detta år fått hjälp av Mariana. En riktigt eldsjäl som inte är rädd för arbete. Med gåvor från Sverige så har vi köpt matvaror så nu har Mariana börjat laga mat varje tisdag som hon tar med sig till barnmötena. Ett riktigt mål mat är verkligen välkommet hos dessa barn som kommer från svåra förhållanden. Detta år är lite speciellt svårt för många då inflationen är högre än vanligt (83% var sista siffran jag hörde.) Vi blev

faktiskt förvånade över hur mycket priserna hade ökat när vi kom tillbaks efter sex veckor i Sverige.

I församlingen har Gud talat starkt till oss om helgelse den sista tiden. Om att inte blunda för synden, att inte anpassa oss efter denna värld, att inte glömma bort att Gud är HELIG, HELIG, HELIG. Vi hade en samling för alla ledare och medhjälpare för ett par veckor sedan då Gud talade till oss på ett särskilt specifikt sätt. Det slutade med att allesammans böjde knä inför Herren och bad om förlåtelse. En stark stund som vi känner är början på något nytt.

Daniel och jag ber för församlingarna i Sverige varje kväll. I kyrkan ber de för er en gång i veckan. Vi önskar er verkligen Guds välsignelse. Tusen tack för ert stöd till arbetet i Salta.

Många hälsningar från Annica och Daniel