

senaste från

Klingbergs



Kvinnor på konferens

Nyhetsbrev november 2022

November månad har bestått av konferenser av olika slag. Vi ska försöka ge er lite inblick i varför dessa konferenser. Det kommer också bli någon berättelse från människoöden.



Internationell konsultation kring Swahilikusten

Swahilikustkonsultation

Swahilikusten sträcker sig från södra Somalia och ner till norra Moçambique. Inom detta område bor det många miljoner människor uppdelade i många olika etniska grupper. Det man har gemensamt är att man är Muslimer och Islam kan spåras tillbaka till 700-talet, alltså i tiden för när Islam växte fram.

En annan sak man har gemensamt är språket Swahili. Även om man har sina egna stamspråk så kan de flesta swahili. Det gemensamma språket, religionen och klimatet har bidragit till framväxandet av swahilikulturen en kultur präglad av Islam och kustklimat. Det är ganska "sömnigt" och utvecklingen ligger efter många andra regioner längre in i landet. Historisk sett så har den kristna missionen inte haft någon större påverkan på utvecklingen av detta område om man jämför med andra delar av Afrika. Utbildning ligger efter liksom många andra samhällsviktiga funktioner. Även församlingarna längs kusten är små och man har inte i någon större utsträckning lyckats att nå in bland ursprungsbefolkningen längs kusten.

Sedan ett antal år så sker det strategiska satsningar från kristenheten i flera länder i Afrika och Norden för att mer effektivt nå befolkningen längs Swahilikusten. Det bildas nya församlingar och nätverk. Nya platser nås med ett holistiskt evangelium som berör både kropp, själ och ande. Vi ser idag resultat som vi tidigare inte kunnat drömma om. Människor kommer till tro i mycket större omfattning än vi sett förut. Utvecklingen på många platser tar också fart och människor får det bättre på många områden i livet.



Grupparbete under konsultationen

Under några dagar så samlades ca:80 personer från flera länder i regionen samt från länder i Europa och Amerika, här i Tanga, för några dagars gemensam konsultation. De som samlades bär på en gemensam längtan att se att Swahilikusten nås med evangelium och att människor skall få det bättre. Bland de som samlades fanns de som jobbar med bibelupptäckargrupper i byarna, pastorer och ledare för traditionella församlingar, missionärer och biståndsarbetare som jobbar med allt från utveckling av jordbruk, utvecklandet av affärsverksamhet, träning av lokala missionärer och ledare samt de som jobbar med media av olika slag. Vi fick lära om Swahilikustens historia och framväxandet av Islam. Vi lyssnade på vittnesbörd om vad Gud gör i olika områden längs kusten. Vi drömde tillsammans om framtiden och samtalade om hur vi bättre kan samverka och samordna oss för att nå en högre effektivitet.

Det var mycket värdefulla dagar då nya kontakter skapades, nya samarbeten såg sin början och då många fick en energiinjektion och motivation att fortsätta detta viktiga arbete.



Delar av konferensen i Mwanza

Church Leaders Annual Conference, CLAC

Sedan några år så återkommer en årlig ledarkonferens som samlar ledare från 8 länder i regionen öst och Centralafrika samt 3 länder från Norden. I år samlades vi i Mwanza i Tanzania. Det var med stor förväntan som vi åkte dit för att återse många nära och kära vänner vi har i alla dessa länder.

Årets team var hämtat från Kol 3:14, "Bonded by love in perfect unity".

Det är fascinerande att möta alla dessa människor från olika kulturer, traditioner, åldrar, språk och sammanhang. Så totalt olika men ändå så nära varandra. Vi kan ha olika syn på många frågor, stora som små, men det finns något som förenar, något som är starkare än det som skiljer oss åt. Vissa frågor är viktiga för några av oss, medan hos andra har den frågan ingen vikt alls. I något sammanhang brottas man med en fråga som i andra sammanhang inte är en fråga överhuvudtaget. Vi lever på samma planet men i olika världar. Ändå så hör vi ihop. När lovsången börjar, ledd av några ungdomar från en lokal församling i Mwanza, så förenas vi i lovsång till vår Gud. Lovsången går över i bön och efter en stund står vi med armarna omkring varandra och vi ber om välsignelse och välgång över varandras liv. Vi ber om mod och hopp för dem som saknar det. Vi ber om tro och uthållighet för dem som behöver det. Vi ber att enheten mellan oss ska stärkas så att vi tillsammans kan få bli till välsignelse för en värld som behöver oss som Kristna mer än någonsin.

Enheten kanske inte är "perfekt" eller fullkomlig, eller så är det just det den är. Den klarar olikheter och skillnader. Den klarar olika kulturer och traditioner. Den klarar olika språk och uttrycksätt. Den klarar olika åldrar och kön. Den klarar det, eftersom det som binder oss samman inte är idéer, strategier, projekt eller visioner. Vi binds samman av kärlekens band som är starkare än allt som kan skilja oss åt. Kärleken som har sitt ursprung i Gud. Kärleken som har funnit oss, drabbat oss och förenat oss.

Vi åker från Mwanza uppmuntrade, påfyllda, utmanade och inspirerade. Tänk vilken rikedom att få tillhöra detta sammanhang där kärleken är det som binder oss samman.



Vänner

Jagad pga. av hudfärg

Från Mwanza tar vi oss till Tabora. Där skall vi tillsammans med Samuel Hector från Filadelfia Stockholm ha en konferens för musik och lovsångsledare. Innan konferensen passar vi på att besöka ett av de första biståndsprojekt som PMU var med och finansierade med medel från SIDA. "Shule ya Furaha", "Glädjens skola", en skola för synskadade, som byggdes på slutet av 60-talet i Tabora har sedan dess varit en väl fungerande grundskola för synskadade från stora delar av Tanzania. Detta är ett otroligt lyckat biståndsprojekt som än i dag betyder oerhört mycket för många utsatta barn och familjer i Tanzania.

En annan utsatt grupp är de som föds med albinism. De som lever med albinism saknar pigment i huden och far väldigt illa i den starka solen som är i Tanzania. Många av dem dör i hudcancer innan de fyllt 20 år. Albinism påverkar också synen och många blir helt blinda. Generellt i världen så drabbas 1 på 20000 av albinism. I Afrika räknar man att 1 på 15000 lider av albinism. Tanzania har den största andelen av människor som lider av albinism, 1 på 1400. Albinism beror på en genförändring. Den har fått större spridning i Östafrika eftersom folkgrupper med genförändringen levit mer isolerat från andra folkgrupper och uppblandningen med andra gener har därför blivit mindre.

På senare år har det i Tanzania varit en häxjakt på människor som lever med albinism. Häxdoktorer och vidskepligheter har drivit upp efterfrågan på kroppsdelar och skinn från människor med albinism. Många har rövats bort, dödat och lemlästats i jakten på dessa kroppsdelar. Men hjälp av kroppsdelar från människor med albinism så tror man att man kan få skydd från onda andar, besvärjelser och förbannelser skickade på sig från andra människor. Men man tror också att man genom dessa kroppsdelar och skinn kan få framgång på olika plan i livet. Affärsverksamheten skall blomstra, den politiska karriären skall lyckas, i sin gruva skall man hitta guld och ädelstenar, på jobbet skall man befordras och hälsan skall vara god livet igenom. Det är alltså välutbildade och "civiliserade" människor som är marknaden för denna handel.



Fler vänner

Shule ya Furaha har därför sedan 2015 inkluderat barn med albinism i sin verksamhet. Där på skolan får de skydd, utbildning, trygghet och grunden för ett liv där man kan bli självförsörjande. Rektorn på skolan säger till oss när vi pratar med honom att "detta är en självklarhet för oss, att bry oss om dem." Han berättar vidare om hur de tvingats förstärka bevakningen på skolan så att inget barn skall rövas bort därifrån.

Vi går genom skolans område och ser hur barnen går men armarna omkring varandra. Någon har ledsyn och den andra är helt blind. Man hjälper varandra att hitta och utföra dagliga sysslor. Man har lärt sig hur gångarna går men också var skuggan finns. Man lever i utsatthet från solen, onda människor men också den utbredda fattigdomen som inte skapar några goda förutsättningar för dem.

Man blir stolt över att få tillhöra ett sammanhang där den mest utsatte är en självklar målgrupp för det som vi sysslar med. Man blir stolt över att det finns en flexibilitet att ställa om och ta sig an nya utsatta grupper. Man blir stolt över att vi med våra skattemedel från Sverige kunnat skapa förutsättningar för att tusentals synskadade barn och nu också barn som lever med albinism har kunnat och kan fortsättningsvis få en värdig utbildning, trygghet och förutsättningar till ett bättre liv. Man blir också stolt över att tillhöra en kyrka som predikar ett evangelium som ger fullständigt skydd mot det onda och välsignelser för den som vill leva rättfärdigt.



Samuel Hector i aktion i Tabora.

Musik, ett globalt språk

Från hela landet kommer det musiker och musikledare från olika församlingar till konferensen i Tabora. Samuel Hector är huvudtalaren och vi (Susanne & Bengt) som i princip är tondöva och inte musiker får också vara med på ett hörn. Snart inser vi att det inte bara handlar om att kunna sätta tonen rätt i musiken eller sången, utan att kunna ha rätt ton i hjärtat.

Konferensen kommer att handla mycket om syftet kring musiken i allt det vi gör, dess kraft att kommunicera, samla, förena och bygga broar. Det undervisas om hur vi kan se musiken och dess kraft genom Bibeln. Det undervisas om hur musiken kan samspela med andra moment i en gudstjänst och hur den kan förstärka budskapet. Det undervisas också om hur musiken måste ha sin resonans i hjärtat, ett gudstillvänt hjärta.

Alla sitter och suger är sig av undervisningen, för man har aldrig hört det undervisats om detta på detta sätt tidigare. Ibland bryts undervisningen av och spontan sång uppstår. Alla i rummet kan inte alla ord eller förstår vad som sjungs men man förenas ändå i en och samma kör. Hyllningen går från hjärtat till Gud och när den kommer därifrån och till honom så kan även tondöva och omusikaliska stämma in och det låter ljuvligt.

Vi drömmer om en växande rörelse kring musiken framöver. Norden och öst och Centralafrika kan förenas kring musiken och bli en samhällsförvandlande kraft tillsammans. Tänk en musikfestival i Afrika med deltagare från Norden och Afrika tillsammans, vilken glädje.



Hur blev det så här?

Examen

Vi lämnar Samuel Hector i Tabora, som får avsluta sista dagen utan oss. Vi måste ta oss till Handeni för att närvara på en avslutning på bibelskolan där Bengt är kallad som hedersgästen.

Många är samlade, släktingar och vänner till alla som tar examen denna dag. Det är pompa och ståt och examenskåporna och mössorna bärs upp av dem som tar examen. På kontoret där vi samlas innan programmet börjar så hänger en kåpa till. På frågan vem som skall bära den så kommer svaret blixtnabbt, "det skall hedersgästen göra, Bengt". Med all förhandlingsförmåga som Bengt utvecklat genom åren så lyckades han inte ta sig ur detta. I den över 30 gradiga värmen så hängs den på utanpå kostymen som åkt på dagen till ära. Efter det också mössan med tofsen, sen var allt klart att börja. Det blir ett långt program med tal, sång, dans, mera tal, mera dans och mera sång. Till slut är det dags för hedersgästen att tala, utklädd till något som han inte var bekväm med. Efter talet överlämnas intygen till alla studenter och det går mot sin avslutning. 5 timmar i svart kåpa och konstig mössa var till ända. Efter lite tack och adjö sätter vi oss i bilen och tar oss till Tanga. Äntligen hemma efter alla dessa upplevelser. Nu väntar ekonomiska redovisningar, rapporter, uppdateringar på andra projekt, tvätt och en hel del annat, innan vi tar tag i vad som väntar i december månad.



Strax jullov

Vi hänger i till den 21 december då vi flyger hem till Sverige. Det blir en jul med barn och barnbarn innan det är dags för en stor internationell konferens i Stockholm i januari. Efter det tillbaka till Afrika igen.

Hjälp oss att tacka för:

- Alla goda medarbetare vi har i många länder
- Att alla konferenser har gått bra
- Att alla resor gått bra

Hjälp oss att be för:

- Arbetet längs Swahilikusten
- Arbetet på Shule ya Furaha och barnen där
- Alla ledare som kämpar på under tuffa förhållanden i de länder vi samverkar med