



senaste från

Klingbergs

Nyhetsbrev maj 2020

Här kommer en kort uppdatering kring oss och vår tillvaro just nu. Som ni känner till så kom vi hem till Sverige i början av april, p.g.a. Coronasituationen. Vi har under april och maj varit i tjänst och besökt eller haft webbmöten med våra församlingar som står med i understödet kring oss. Vi har alla fått lära oss ny teknik, nya sätt att kommunicera, dela information och relatera till varandra. Det har varit nyttigt och vi ser stora möjligheter att kunna fortsätta och ha den typen av dialog även när vi är i fält igen.



Här bor vi nu i en möblerad 2:a bredvid Pingstkyrkan i Huskvarna

Utan er hade det aldrig gått

Att vi kunnat vara i den del av Afrika som vi varit under de senaste två åren beror på att det finns ett antal församlingar som ställt sig bakom de satsningar som vi fått vara med och genomföra i fält. Vår utsändande församling är Pingst i Jönköping. De är vår arbetsgivare och arbetsledare och den församling som vi relaterar mest till. De har i pingststrukturen ansvaret för Sydsudan och driver de frågorna i Sverige. Vi är oerhört tacksamma till vår församling och för det stöd och förtroende som de visar oss.

Sen finns det ett antal församlingar till som står bakom visionen och det uppdrag som vi är utsända för. De församlingarna är Pingst i Lund, Kalmar, Habo, Kaxholmen, Trollhättan, Visby, Stockholm, Mora, Västra Frölunda och Barnarp (Barnarp är en dubbelansluten församling, Pingst och Alliansmissionen). Utöver dessa så finns det församlingar och Secondhandbutiker som varit med och gett

stöd till olika projekt. Tack vare de stödet från alla dessa så har vi kunnat vara ute i fält och gjort det vi gjort. Vi känner en enorm tacksamhet för det stöd vi får och vi ser det som en stor förmån att få vara utsända med dessa församlingar bakom oss.



Genom denna har vi mött många er

I våra mörka stunder

Ibland, när vi har lite mörkare stunder, vilket faktiskt kan hända även oss, så kan vi undra vad vi håller på med. När man ligger under en lastbil mitt ute i ingenstans i Sydsudan och försöker reparera en koppling som rasat, eller när man återigen skall gå och lägga sig i ett skitigt gästhus, med nedlegad smutsig madrass, eller när det inte finns vatten att kunna tvätta av sig dammet och svetten, då kan modet svikta. Eller när man möter djup fattigdom och man känner att det vi gör är bara en droppe i havet. Eller när man måste vänta ut korrumperade poliser eller tulltjänstemän och det blir ett psykologiskt spel där

det handlar om att inte ge sig. Eller när man äter majsgröt och böner två gånger per dag i flera veckor. Ja, listan skulle kunna göras lång. I stunder som dessa och när tröttheten gör sig påmind så kan vi undra om det var just detta som vi var kallade till att göra.

Inte allt för sällan så brukar det plinga till i telefonen eller datorn och vi får en liten hälsning från någon av våra församlingar eller någon individ som kommit ihåg oss. Det kan vara så enkelt som ”idag bad vi för er i vår morgonsamling”. Att få läsa detta och påminna sig om att vi inte är ensamma betyder oerhört mycket. Vi påminns då om att det finns en hel armé av människor som är med och ber och att vi nämns vid namn inför honom som har all makt i himmel och på gjort. Det brukar bli en energikick och en kick i vårt mod, vår tro och vårt hopp och så orkar vi ett tag till.

Vi skulle vilja rikta ett stort tack till er alla som är med och ber för oss. Vi känner oss oerhört privilegierade som får ha en armé av förebedjare som står med oss.



Vi har åstadkommit en hel del tillsammans

I en av dessa mörka stunder så började vi att lista vad vi ändå lyckats åstadkomma under dessa år. För oss var det viktigt att påminna oss om att det faktiskt hänt en hel del som vi skall vara tacksamma över. Vi insåg att inget av detta skulle ha gått utan er som understödjande församlingar och förebedjare. Vi inser också att detta är inget som vi gjort själva utan tillsammans så har vi åstadkommit detta. Vi vill dela den listan med er så att ni också kan känna att ni varit en viktig del i att uppnå detta.

- Från ingen församling till en församling på 128 medlemmar i Kapoeta, i Sydsudan
- Från ingen ledare till att ha en bra ledare i Kapoeta som nu startar fler församlingar i området.
- En stor tomt i Kapoeta (125 hektar, delvis inhägnad) som vi nu kan fortsätta att utveckla
- Vi har byggt ett hus i Kapoeta som ledaren och vi andra kan bo i när vi är där.
- En djupborrad brunn med eget vatten på tomten i Kapoeta
- En röjd väg (ca: 10 mil) till Lotimor som möjliggör det för FN/UNICEF och andra att förse befolkningen och skolan med mat
- En landningsbana i Lotimor som MAF godkänt och landat på
- En skola i Lotimor som har förutsättningar att nu kunna fortsätta
- 3 lärare i Lotimor varav 2 av dem också tänker församlingsarbete
- Kontakt mellan församlingarna i Lotimor, Chukudum och Kapoeta för framtida samverkan
- Ledarträning för över 600 personer i Juba, Aweil och Nyamlel
- Ledarträning för flera hundra ledare i Tanzania
- Hundratals Bibelupptäckargrupper längs Swahilikusten
- 10 000 biblar på plats längs Swahilikusten, redo att börja delas ut i dessa grupper. Insamling gjord tillsammans med IBRA och Filadelfia i Stockholm.
- Kartläggning nästan klar av de mindre nådda folken och geografiska områden längs Swahilikusten

- Och en hel del annat

Vi tackar Gud för detta och vi önskar också att ni är med och tackar Gud och känner stolthet över att vi tillsammans nått hit.



Bön för Sverige i Tanzania

Vad händer nu?

Som ni alla förstår så är det svårt att planera för något i dessa coronatider. Vi kan dock se lite ljusningar som vi hoppas på. Tanzania har öppnat sitt luftrum igen och bjuder in flygbolag att börja flyga på landet igen. I Tanzania skulle det vara möjligt att idag fortsätta i princip som vanligt. Officiellt så finns det knappt något smitta kvar. Man har heller inte kunnat konstatera någon överdödlighet hos befolkning. Vi tror dock att smittan fortfarande finns men då vädret är varmare, riskgrupperna (äldre) är mindre och acceptansen för risker är större så har myndigheterna öppnat upp landet igen till fullo. Kenya, Uganda och Sydsudan är fortfarande till stor del ned stängt, vilket gör det svårt för oss att kunna röra oss i de länderna. I Tanzania har man haft omfattande

bönekampanjer för situationen och man ber också mycket för Sverige och den situation som vi har här.

Vi har nu semester i juni månad (skriver dock detta nyhetsbrev) och sedan kommer vi båda vara anställda av Secondhandbutiken i Jönköping juli månad, för att hjälpa upp den verksamheten. Om möjligt så siktar vi på en återresa till Tanzania senare delen av augusti. Det beror ju på om förutsättningarna fortsättningsvis är gynnsamma och det praktiskt går att lösa.

Tack för att ni står med i bön och omtanke. Vi hörs igen i månadsskiftet juli/augusti.

Att tacka för:

- Listan av det vi lyckats åstadkomma tillsammans med Guds hjälp
- Att Coronapandemin verkar vara lindrigare i Afrika

Att be för:

- Coronasituationen i Kenya, Uganda, Sydsudan och Tanzania
 - Att hitta rätt sätt för att hjälpa människor i post corona tiden.
 - Att vi kan åka ut igen i augusti
-

