

NYHETS BREV

Friendship Church
& Ministries

20
16

Så har vi klarat av två av de fyra varmaste månaderna och tre av de fem regnigaste! En bit in alltså, men också ett tag kvar. Monsunen är som en enda lång röttnad, upphöjt i tio! Tvätten surnar ofta innan den torkar, dörrar och möbler i trä täcks av ett prickigt lager mögel och sår på kroppen läker inte. Det känns helt omöjligt att ligga steget före. Men skillnaden i år är att jag vet att den här perioden inte varar för alltid. Jag vet också att det bara är nu man kan njuta av så mycket jackfruit, mango och ananas man vill. Och när solen väl kommer fram, kan vi få de mest fantastiska, gröna och klara dagarna.

Köpet av marken tar sin tid. Hade det varit en annan köpare med ett annat ändamål hade de redan begärt handpenning (som man sen inte får tillbaka om något går snett). Men säljaren vill försäkra sig om att alla dokument kommer innan köpet. Vi har också upptäckt att vi inte kan ta ut mer än 15.000 kr per vecka, så det får ta sin tid.

Glädjande nyheter som nådde oss igår är att en familj i byn på gränsen till Bhutan, som vi skrev om sist, har lämnat sina liv åt Jesus! De vill gärna att de samlingar som nyligen satt igång ska vara i deras hus. Därmed har nu en liten ny församlingsplantering sett dagens ljus!



1 Project

FÖRSAMLINGSPLANTERINGAR & KYRKBYGGEN

Personligen tror vi på församlingsplantering som det kanske främsta sättet att utbreda Guds rike på och det är också ministriets fokus. Men att växa numerärt är såklart inget självändamål. Vi önskar att de församlingar som byggs upp blir starka och självständiga och tillräckligt mogna för att själva bygga lärjungar och plantera nya församlingar. Kanske för att det här är ett ganska annorlunda sätt att bygga i Indien (där pastorn som leder arbetet gärna vill ha full kontroll på allting själv) kommer fler och fler pastorer till oss och ber om att få vara med. Ibland känns det helt galet att vi växer såhär fort, hur ska vi klara av detta? Samtidigt får vi vila på löften Gud redan gett oss om detta, och, att det är Han som gör det! Men klart är att med nya medarbetare och nya församlingar så krävs det mer struktur. Värdepålitligt; vad är omistligt? Vad är inte lika viktigt? Hur öppna och generösa kan vi vara och ändå inte förlora ett "vi"? Men också på det praktiska planet. "Församlingsplanterandet" går minst fem gånger så snabbt som "kyrkbyggandet". I dessa fattiga byar, med små, små hus, blir det ohållbart att samlas i någons sovrum för att undervisa och sjunga lovsång tillsammans och under monsunen är det omöjligt att fira gudstjänst utomhus. Så en vision har fötts i oss om att bygga en kyrka om året. Med en tredjedel av pengarna från oss, en tredjedel från någon eller några i Sverige, och en tredjedel från församlingarna här. Vad tror ni?

SWISH: 0703101872

HITTA OSS

Adress: Baniakhari 8 No Busty, P.O. Matigara 734010, Dist. Darjeeling, W.B.

Telefon: +91 97 33303383, Skype: AnnaSara Borefelt

E-mail: friendshipchurchministries@gmail.com

Bankkonto: SHB, Clearingnr. 6467

Kontonr. 294 637 028, AnnaSara Lama

HIMALAYAN FRIENDS

Bankgiro: 793-6115

- För vår nye pastor Bishal, hans familj, församlingar & vision om att nå Bengalerna i Siliguri
- Fortsätt gärna be för marken. Att de pengar som behövs ska komma in och att alla bitar kring ska falla på plats och att vi ska få köpa marken snart
- Vishet i vårt arbete och ledarskap och i formandet av Ministriet
- Om beskydd från jordskred i byarna i bergen

Bön & Behov



För ett par veckor sedan välsignades den lilla förtidigt födda Alvin.

ÄLSKADE, VÄLSIGNADE, OVÄRDERLIGA BARN!

Precis som i Sverige är ett av de stora glädjemenena som pastor här att få välkomna ett litet barn. I Sverige kallar vi det barnvälsignelse och hänvisar till hur Jesus välsignade barnen. Här dedikerar man istället barnet till Gud som Hanna gjorde med Samuel. I vilket fall blir barnet framburet inför församlingen och får förbön. Vad som skiljer sig mer, och tyvärr inte är en lika angenäm uppgift här är när man hälsar på den lilla familjen på sjukhuset. Först möts man av högar av sopor utanför sjukhuset och tidningspapper och kartongbitar som släktingar till de som ligger på sjukhuset brett ut för att sova på tills det är dags att resa hem. Väl inne luktar det inte mindre sopor, och mögel och spindelväv samsas på väggarna som dekoreras av skyltar; "skräpa inte ner". I den stora lokalen är det ett myller av folk & ca 60 sängar som nog är 70 i bredd. Varje säng delas av två mammor OCH två nyfödda! Frågan är om den där känslan, av att ett nytt ovärderligt liv landat i deras famn infinder sig innan den nyblivna mamman ska tillbaka till sina sysslor hos svärföräldrarna.

1 Church

SAHID NAGAR, SILIGURI

Eftersom vi jobbar främst i Himalaya är det naturligt att de flesta församlingar består av Nepaleser då bergen mest befolkas av Nepaleser. Men i Siliguri utgör de bara en liten del av befolkningen. Vi har en nöd för de som bor i vår egen stad och inte minst Bengalerna som är den största folkgruppen här. Men dom behöver få höra evangeliet på sitt språk, och på sitt sätt. Därför blev vi väldigt glada när vi förstod att vår nya pastor Bishal verkligen har ett hjärta för, och tror att Gud sänt honom, speciellt till bengalerna; "Dom må vara stolta, men förlorade om inte nån går till dom!" Andra kallar honom pastor, men han vet att hans uppgift är som evangelist. Han har fått leda många familjer i Sahid Nagar till Jesus. Men det har inte varit enkelt. Utan samarbete med någon och utan inkomst för det han gör har han byggt upp en församling mitt i stan. Många har jobbat för att församlingen ska miss-trösta, och misslyckas. I början hyrde de en lokal för att lite senare hitta den full-av-bajs! Men ut-hållighet lönar sig, och en dag fick dom ett erbjudande om en lokal i ett perfekt läge, gratis! Nu är en tredje församlingsplantering på gång och vi hoppas de ska trivas bra med oss och bli hjälpta i arbetet!