



## Kära vänner!



Här sitter jag och väntar på att lussebullarna ska jäsa. Har lovat svenskbesöket att vi ska fira advent. I söndags hann vi inte. Då var vi borta hela dagen tillsammans med vår församling Casa de Dios och utposterna på en fin camping. På f.m hade vi möte och sedan dop. Det var 53 personer som hade bestämt sig för att följa Jesus.

David kommer från bostadsområdet "15 september" där vi har en kyrka och ett daghem. Hans familj har stora problem med droger och alkohol. David använde också droger tills han lärde känna Gud genom tonårsverksamheten och Gud förvandlade hans liv.



Miguel och Maria är två barn som har kommit på våra barnmöten i några år. I februari följde de även men på barnlägret. Hemma var det problem, pappa var väldigt sträng och mamma var i en djup depression och ville ta sitt liv. Genom barnen så fick vi kontakt med föräldrarna och de tog båda två emot Jesus. I söndags döpte de sig och på fredag ska de gifta sig.



Under veckan som gått har vi besökt de olika daghemmen och lämnat lite extra pengar till julfirandet. I San Alfonso så träffade vi på Gastón, 15, på läxhjälp. Han gick på daghemmet när han var liten och eftersom han är dövstum så hjälpte daghemmet till med kontakterna med myndigheterna så att han fick gå på en specialskola. Allt gick bra till dess att han fyllde 15 år. Då var han för "gammal" och fick inte gå kvar. Istället skickade de honom till en vanlig gymnasieskola på kvällstid där bara vuxna eller ungdomar som inte klarat av skolan går. Gaston hamnade i kris eftersom han inte kunde göra sig förstådd och heller inte kunde höra vad lärarna sa. Läxhjälp som finns i anslutning till daghemmet blev som en oas för honom. Efter juli lovet så lyckades man fixa en dövtolk till honom så då förbättrades situationen i skolan.





I bostadsområdet Sanidad fortsätter arbetet med barnen, tonåringarna och kvinnorna. Det är en utmaning med alla barn som kommer, oftast över hundra! I oktober firade vi morsdag, barnen ritade morsdagskort och fick en konstgjord blomma att ge till sina mammor. Vi bjöd även in mammorna till en fest. De fick sätta

sig vid fint dukade bord och blev serverade lite enkel mat och tårta som efterrätt. Mycket uppskattat. Kvinnomisshandel är ett av alla problem i området, ibland kommer kvinnorna blåslagna till mötet, så vi har nära kontakt med en kristen socionom som ger undervisning och råd. Bygget här i Sanidad är på gång, vi har haft lite problem så det är försenat, det gäller verkligen att ha tålamod.



I början av november startade vi en ny utpostförsamling i ett samhälle som heter Rosario de Lerma 3 mil från Salta. Det var en kvinna där som tog kontakt med oss och ville att vi skulle öppna en kyrka i hennes lokal. 6 månader får vi ha den gratis bara vi fixade till den lite och efter det får vi hyra till ett väldigt förmånligt pris.



I vår församling finns ett ungt par som båda två läst 4 år på bibelskola i Buenos Aires, mannen är även psykolog. De gick och bar på en längtan att få tjäna Herren och när vi hörde oss för om de var intresserade att ta ansvar för utposten i Rosario de Lerma så blev de eld och lågor. Så nu har de möten där varje lördagskväll. Skolan i området har öppnat dörrarna och bjudit in Juan José att ha samtal om

kristna värderingar både med barnen, lärarna och föräldrarna.

Nu kom Kristina och tjejerna hem från bergsbyn Angastaco där vi har ett daghem och en kyrka. De har även besökt Rio Grande, en liten by 3 timmar högre upp i bergen. Där hade de barnmöte med juldrama och julpyssel för över 70 barn.

Den 15 december kommer vi hem till Sverige för att hälsa på församlingarna, släkt och vänner. Det är 4,5 år sedan vi sist var hemma så det ska verkligen bli roligt. Vi stannar till den 30 januari.



Gud välsigne er alla och tack för allt!

*God Jul och Gott Nytt År!*

Många hälsningar från  
Annica och Daniel Cisneros