

Centrum
kyrkan^{MORA}



Programblad
September 2017

Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna

Spruckna Kär!l

”Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss” / 2 Kor 4:7

Det är ett uttryckssätt som kanske inte säger oss så mycket men för 2000 år sedan var det en välkänd bild. Då fanns det inga banker där man kunde sätta in sina pengar, så de som var förmögna kunde förvara sina pengar i dyrbara vaser. Det var ingen bra strategi eftersom tjuvar kunde bryta sig in, plocka åt sig de mest exklusiva föremålen och utan att veta om det få med sig kontanterna av bara farten. Folk började köpa enkla lerkärl som ett säkrare förvaringsställe för pengarna. Paulus använde den här bilden av en stor skatt som ligger gömd i ett alldagligt lerkärl för att visa att Gud lägger ner sin Andes rikedomar i oss. Han lägger sin skatt i vanliga spruckna kär!l!

Alldeles för ofta blandar vi ihop skatten med kärlet. Vi kan läsa om troshjältar, personer som Moder Teresa eller Johan Wesley och tänka att de blev använda av Gud tack vare deras gåvor eller förmågor. Om vi tror att det handlar om det så har vi missat hela poängen. Sanningen är att vilken inverkan deras liv än hade så berodde den inte på deras personliga förmågor utan på Andens skatt inom dem. Ju svagare vi är desto mer blir vi beroende av Guds kraft. Den kristna kyrkans historia har aldrig handlat om stora gudsmän eller gudskvinnor, den har alltid handlat om den store Gud som dessa män och kvinnor tjänade. Tack vare Guds nåd är vi starka när vi är svaga! Vilken lättnad - och vilken källa till hopp!

Nu är snart hösten här och allt sätter igång igen efter sommarens ledighet. Vi får på nytt se fram emot en tid när vi får arbeta tillsammans för att Guds rike ska bli synligt i Mora och där Gud har ställt oss.



Kom ihåg att Gud använder vanliga människor som dig och mig i uppdraget att berätta om Jesus och göra människor till lärjungar! Jag önskar dig Guds välsignelse!

Helena Fransson

Pastor i Centrumkyrkan Mora

September

1 september - 17 september

- 01 fred 18.00-20.00 Frattjo
01 fred 18.00-21.00 Ungdomssamling
- 03 sön 11.00 Gudstjänst i Centrumkyrkan**
Festgudstjänst med Minifestival
Fika
- 06 ons 10.00 Bön i kyrkan
- 07 tor 09.30 Vardagskyrkan, hjälpkassen
07 tor kvällen Hemgrupper
- 08 fred 18.00-20.00 Frattjo
08 fred 18.00-21.00 Ungdomssamling
- 10 sön 11.00 Gudstjänst i Centrumkyrkan**
Predikan: Helena Fransson
Söndagsskola & PreTeens
Fika
- 13 ons 10.00 Bön i kyrkan
13 ons 13.00 Sygrupp, naturfotograf Reine Jonsson
- 14 tor 09.30 Vardagskyrkan, hjälpkassen
14 tor kvällen Hemgrupper
- 15 fred 18.00-20.00 Frattjo
15 fred 18.00-21.00 Ungdomssamling
- 17 sön 11.00 Gudstjänst i Centrumkyrkan**
Predikan: Joakim Appelgren
Söndagsskola & PreTeens
Fika

September

18 september - 30 september

20	ons	10.00	Bön i kyrkan
21	tor	19.00	Inspirationskväll "Inside Out" Morgan Karlsson
22	fred	18.00-20.00	Frattjo
22	fred	18.00-21.00	Ungdomssamling
24	sön	11.00	Gudstjänst i Centrumkyrkan Predikan: Tord & Eva-Britt Johansson Barnabas Söndagsskola & PreTeens Fika
27	ons	10.00	Bön i kyrkan
27	ons	19.00	Musikcafé Kjell Tiger
28	tor	09.30	Vardagskyrkan, hjälpkassen
28	tor	kvällen	Hemgrupper
29	fred	18.00-20.00	Frattjo
29	fred	18.00-21.00	Ungdomssamling
30	lör	09.00	Bön i Centrumkyrkan

Centrumkyrkan samarbetar med missionärer på flera olika håll i världen. Två av samarbetena är med personer som har stark anknytning till vår församling. Genom dina gåvor till församlingen stöder du deras arbete ekonomiskt, men du kan också skicka en extra, personlig gåva till dem.

Annica och Daniel Cisneros

Annica och Daniel har bott i Mora, men har under lång tid arbetat i Salta, Argentina. Där har de planterat en församling, Casa de Dios, som vuxit kraftigt. Den är idag en stark aktör i socialt och ekonomiskt utsatta områden i hela regionen.



Sätt in din gåva på: cl:6467 konto:598 589 392



AnnaSara och Diwas Lama

AnnaSara har varit pastor i Centrumkyrkan, men flyttade 2015 till Indien. Där arbetar hon och Diwas med församlingsplantering i området kring Siliguri. I området bor några av världens allra fattigaste. Och församlingarna arbetar på många sätt för att hjälpa till en bättre tillvaro

Sätt in din gåva på: cl:6467 konto:294 637 028



”...till jordens yttersta gräns.”

Olika sätt att ge din gåva till Centrumkyrkan

Allt församlingen gör är beroende av frivilliga insatser. Människor som avstår från fritid för att göra en insats för medmänniskor och Guds rike. Vår tro är att Gud välsignar en sådan överlåtelse, och vittnesbörden är många från de som upplevt att så verkligen sker.

Denna princip tillämpar vi också i finansieringen av det vi gör. Församlingen har inga medlemsavgifter eller liknande, utan upprätthålls av människors frivilliga ekonomiska gåvor.

Det finns en biblisk tanke att våra liv välsignas genom att vi avstår en del till Gud. Bibeln talar om "vilodagen" och "fasta", som ger oss människor en möjlighet att avstå något (i dessa fall arbete eller mat) för att fokusera på Gud. Genom att avstå en del blir helheten helgad. Samma tanke återkommer i vårt förhållande till ekonomi. När vi avstår en del av vad vi har, till Gud och till medmänniskor som behöver det mer än vi, blir samtidigt vad vi har kvar välsignat och helgat.



Därför är våra insamlingar inte enbart ett sätt att hålla verksamheten rullande, utan har också en djupare innebörd. Det är ett sätt att ge människor möjlighet att förlösa Guds välsignelser över sin ekonomi. Dessa välsignelser kan sedan ta sig olika uttryck; kanske genom att Gud ger oss annorlunda prioriteringar, ett starkare ekonomiskt sinne eller en fastare karaktär – men vittnesbörden är också många om ekonomiska mirakler.

Bibelns lärdom är tydlig. Genom att avstå en del, blir resten helgat. Den del du avstår blir i sin tur till välsignelse för andra: Varje krona församlingen samlar in används för att Guds rike ska få större utbredning i Mora och världen.

Du kan ge din gåva på flera olika sätt.

Genom att överföra till Centrumkyrkans bankkonto: **6467 531 441 202**

Genom att "Swisha" till: **1230974188**

Genom Bankgiro: **5926-0877**

Stort tack för din gåva och Gud välsigne dig!

Kontaktuppgifter

Helena Fransson

Pastor/föreståndare
mob: 0706-794790
mail: helena@ckmora.se

Adresser

Centrumkyrkan
Vasagatan 24
792 32 Mora
www.centrumkyrkanmora.se
info@ckmora.se
0250-13965

Britt-Inger Olsson

Ordförande
mob: 0706-088963
mail: britt-inger.olsson@ckmora.se

Bankkonto

6467 531 441 202

Bankgiro

5926-0877

Swish

1230974188

