



Extra Nyhetsbrev november 2023

Här kommer ett extra nyhetsbrev som vi utlovat. Vi vill i detta extra nyhetsbrev berätta om veckan i Rwanda i början av november då vi under några dagar var tillsammans med ledarna från alla 13 pingstsamfund som vi samverkar med i 8 länder i öst och Centralafrika plus ledare från Norden. Ledarna i Afrika hade kallat till en konferens där vi inte skulle ha en agenda att samtala och fatta beslut kring utan i stället vara tillsammans i bön. Vi tror att det är viktigare än någonsin att stilla sig och söka Guds hjälp och ledning. Med så mycket som händer i världen, med så många behov och utmaningar och med så många möjligheter så är det viktigt att vi gör det rätta i rätt tid och på rätt plats.



Barnen satt med i 3 gudstjänster på rad

En söndag i Kigali

Vi, Susanne och Bengt, åker till Rwanda helgen före alla andra. Vi vill använda tillfället för att möta en del ledare på tu man hand innan alla andra kommer och även besöka församlingar i Kigali. Vi blir ombedda att medverka i en av hundratals församlingar som pingstsamfundet har i Kigali. De flesta kyrkorna i Kigali fyller sina kyrkor 3 gånger per söndag. Detta för att kunna det möjligt för alla som vill vara på gudstjänst att få den möjligheten.

Söndagens första gudstjänst börjar 07:30. Kyrkan som rymmer ca: 1000 personer är full. Gudstjänsten löper på med mycket sång och glädje. Längst fram i kyrkan sitter en grupp barn på en matta precis nedanför talarstolen. Bengt predikar och en av pojkarna får vara med i ett drama för att illustrera en poäng i predikan. 09:15 är första gudstjänsten över och vi blir visade till ett rum där vi får lite kaffe. 09:30 börjar nästa gudstjänst. Kyrkan har tömts och fyllts på igen och är helt full. Ungefär samma program och samma predikant. Barnen på mattan är med även denna gudstjänst. När Bengt kommer till poängen med dramat är samma pojke redo att hjälpa till igen. 11:15 är andra gudstjänsten slut. Vi får sträcka på benen och fylla på lite vätska när kyrkan töms på folk och nya fyller på. För tredje gången fylls kyrkan till sin bredd och 11:30 börjar tredje gudstjänsten. Ungefär samma program och samma predikant. Barnen på mattan är med även tredje gudstjänsten. Blessing, pojken som hjälpt till vid dramat, är villig även en tredje gång. När tredje gudstjänsten är slut kommer barnen på mattan fram till oss. Blessing kramar om oss och det skiner av lycka i hans ögon. Han kan inte engelska och vi kan inte Kinyarwanda men vi