

kommunicerar ändå, hjärta till hjärta. Hans ögon uttryckte tacksamhet, glädje och stolthet och även vi kände samma sak. Tänk att vi får vara med i dessa sammanhang. Tänk att vi får se frukten av alla dom som gått före och planterat och vi idag får ske skörden av deras arbete. Tänk att vi också får vara med och plantera in något i en ung generation. Vem vet vad barnen på mattan och Blessing kommer få betyda för många framöver. Vi åker till hotellet, glada, välsignade och ganska trötta. Om ni vet vad predikobaksmälla är för något så infann sig en sådan denna eftermiddag fast upphöjd i tre.

Resten kommer

Måndag, tisdag och onsdag blir dagar av samtal, möten och gemenskap. Ledare från Finland, Norge och Sverige kommer och vi möts i olika konstellationer kring olika frågor. Ledare från 13 pingstsamfund i 8 länder i Afrika är också på plats och de har sina möten och processer. Sedan på torsdagen börjar bönekonferensen.

Bönekonferensen

Vi fick tydliga direktiv från våra världar att vara klara för avfärd till kyrkan kl. 07:30. Ingen frukost eftersom det är fasta som gäller i 3 dagar. Nordborna har fått dispens att under dagen få fylla på med lite vätska men att inte göra det när andra ser på. Man har därför ställt i ordning ett kontor i kyrkan ditt nordborna kan smyga i väg för lite vätskepåfyllning. Strax efter 8 är vi i kyrkan som håller på att fyllas. Den rymmer många tusen människor och strax är den full. I Rwanda älskar man körsång och det blir en stund av körer som avlöser varandra. Det blir också predikan men sen är det tid för bön. Har man inte varit med om detta tidigare så är det svårt att se hur man skulle kunna orka att be så länge, utan avbrott. För dagen den löper nämligen på. Vi ber, vi sjunger, vi lyssnar på predikan och sen så ber vi igen. 12 timmar utan avbrott!!! Plötsligt är kl. 20:00 på kvällen och dagen avslutas, med bön. Väl tillbaka på hotellet fanns det möjlighet för dom som önskade att kunna få i sig lite soppa eller något lätt. Vi lägger oss för att vila inför dag 2, som har samma upplägg och så har även dag 3.