

senaste från

# Klingbergs



Bibelupptäckargrupp bland Digofolket

## Nyhetsbrev januari 2024

Ja, då var det dags för det första nyhetsbrevet detta år, lite långt men förhoppningsvis intressant. Vi är tillbaka i Afrika igen efter lite ledighet över jul och nyår. Vi hade mycket bra dagar i Sverige med familj och vänner. Vi kan dock konstatera att det är kallt att komma hem mitt i vintern. Kallt, det är det inte här. Vi går nu mot den varmaste tiden i Tanga där vi bor. Fram till 10 tiden på förmiddagen håller det sig kring 30–32 grader men sen eldar det på rejält. På nätterna kan det krypa ner till 28 grader om det vill sig väl. Regnen, som beror på väderfenomenet El Nino hänger i och det gör att det är extremt fuktigt. Från många håll i landet rapporteras det om stora översvämningar, vägar och broar som spolats bort och många som fått sina hem förstörda.



Bön och fasta i 40 dagar

### Att börja i rätt ände

Här i Tanzania börjar pingströrelsen med 40 dagars bön och fasta varje år. Fastan här liknar muslimernas fasta då man varken äter eller dricker från solens uppgång till dess nedgång. Många avsätter extra tid för bön under dagen och varje eftermiddag möts man i kyrkan och ber tillsammans. Man har ett speciellt fokus för bönen varje dag då man ber för många olika saker.

Länderna och kyrkorna i Norden ber man mycket för. Man ber om väckelse och att kyrkorna i Norden ska stå fast vid Guds ord och vara ett ljus och salt i sina samhällen. När vi är i Tanga så är vi med och det är fantastisk att få avsätta denna tid i början av året för detta. Det känns som om man börjar i rätt ände.



Stefan efter att ha filmat ett dop i indiska oceanen.

### **På en skärm nära dig**

Vi har haft förmånen att ha med oss en filmare några dagar, Stefan Baronowsky, från Filadelfia i Stockholm. Han har dokumenterat lite av det som händer och sker längs Swahilikusten. Han kommer sätta ihop lite olika filmsnuttar som belyser olika utmaningar som finns i denna del av världen. Vi hoppas att vi genom dessa filmer ska kunna förmedla lite mer av det som vi står i och det som vi önskar att vi alla hjälps åt kring. Allt eftersom de blir klara kommer vi skicka dem både till församlingar för visning samt att en del kommer

finnas tillgängligt via sociala media på nätet. Håll utkik efter detta så du inte missar det när det kommer till en skärm nära dig.



Fredrick, församlingsplanterare längst Swahilikusten

## Framgång och utmaningar

Tillsammans med Stefan så hade vi förmånen att återigen uppleva dop i Indiska oceanen. De som döptes var 11 personer som kommit till tro i Mkwaja, en plats söder om Tanga. Vi startar på morgonen från Tanga och med oss i bilen är också Stvie Mulenga, pastor i församlingen i Tanga och biskop för rörelsen i Tanzania. På väg mot Mkwaja stannar vi till i Pangani och hälsar på pastorn där. Han berättar om hur den kyrka vi var med och byggde tillsammans 2021 får betyda så oerhört mycket. Han berättar om en stadig tillströmning av nya medlemmar och hur församlingen fått en ny ställning och anseende i samhället. Vi åker vidare mot Mkwaja men vi har ytterligare 2 stop innan vi är framme. Vi besöker en grupp som samlas under ett plåttak som de lyckats resa

i byn där de bor. Vi sjunger och påminner varandra om ett bibelord. Vi får höra lite om arbetet i byn och hur gruppen växer genom att man samlas i bibelupptäckargrupper och tillsammans upptäcker vem Gud är. Väl framme i Mkwaja tar vi oss till kyrkan. Det är mitt på dagen, en lördag. De stolar man har är fulla och det finns en förväntan i luften. Efter en kort gudstjänst så uppmanas församlingen att ta sig ner till havet. Vi blir sittande en stund med Fredrik, pastorn på plats, i kyrkan när de andra gått. Han berättar om en del utmaningar som han möter. Bl.a. så har hans gamla motorcykel havererat vilket gör att han får svårt att besöka de olika grupperna som finns i området. Området, ja det är stort. Tänk er från Stockholm ner till Linköping vidare upp till Örebro och sen till Uppsala och sen tillbaka till Stockholm igen. Det är hans arbetsområde, där det finns några små församlingsgrupper som växer fram och där det endast finns buss mellan Stockholm och Linköping, en gång per dag. Han skulle behöva en ny motorcykel. Vill du vara med och hjälpa till med det så hör av dig. Den kostar ca: 15000kr.



I väntan på dop

### **Man blir aldrig trött på detta**

Vi tar oss också ner till stranden. Där sitter redan församlingen under palmerna och sjunger lovsång. Det är idylliskt vackert. Stivie, som skall döpa byter om och sedan går vi ner till vattnet. Just nu är det ebb och det är långgrund. Vi får ta oss ut ca: 150 meter i havet innan det blir knädjupt. De som ska döpas ställer sig på led och en efter en döps de i vad som måste vara världens vackraste och största dopbassäng. När dopet är över tar vi oss tillbaka till stranden igen. Stefan passar på att fånga några kommentarer från de som döpts och från församlingsmedlemmarna. De får frågan om vem Jesus är för dem. Alla svarar med tydlighet, "Jesus är min personlige frälsare". På frågan om hur deras liv skulle sett ut utan Jesus så är det många som svarar, "Det vore miserabelt, jag skulle nog inte ens vara i livet".

Det finns mycket man kan bli trött av och känna sig nedslagen av i denna del av världen. Men just detta, förvandlade liv, vittnesbörd om hur Jesus lyft upp människor från fattigdom och misär, tagit dem från mörker till ljus, gett dem hopp, glädje och frid - det tröttnar vi aldrig på att se, höra och uppleva.



Lycka efter dopet

### **Att bli begriplig**

En eftermiddag åker vi längst kusten norr om Tanga. Vi ska besöka ett arbete på en plats som heter Mkinga. Ni som följt med oss i våra nyhetsbrev vet om att vi även där byggt en kyrka för att nå ut bland Digofolket i området. Digofolket räknas till de minst nådda folken längs Swahilikusten.

När vi kommer dit samlas det en grupp i kyrkan som vi ska få möta. De tillhör inte församlingen men känner sig bekväma ändå att samlas där. Det finns en ordförande för gruppen som tar täten i samtalet. Han har en fez på huvudet och heter Muhammed. Övriga i gruppen presenterar sig och alla har muslimska namn. Det är endast pastorn, Msabaha, och hans fru, som också tillhör gruppen som inte har muslimska namn.

Denna grupp har vuxit fram genom relationen mellan Msabaha och Muhammed. Msabaha utmanade Muhammed med tanken att de tillsammans kunde göra något för att öka sina inkomster och lyfta människor ur fattigdom i Mkinga. De funderade tillsammans över vad de kunde göra utifrån vad de hade för resurser. De landade i att marken som kyrkan är byggd på är lämplig för att odla jordnötter. De tog kontakt med den lokala jordbruksmyndigheten som gav dem råd och även skaffade fram utsäde. En grupp av både män och kvinnor bildades och tillsammans så har man nu startat en pilotodling för att både lära sig själva och för att den ska kunna fungera som modell för andra i samhället. Mohammed berättar stolt om deras vision som grupp. Vi vill odla upp 5 hektar mark tillsammans och sen skall var och en av oss odla 1 hektar för eget bruk utöver de 5. Han beskriver sedan hur de genom detta vill vara en förebild för andra i samhället och visa att man med det som man har tillgång till redan kan förändra sin tillvaro. Man räknar med att kunna sälja jordnötterna och genom det man får kunna betala skolavgifter och annat för sina barn.

På frågan om hur muslimerna tänker över att det är kyrkan som tagit detta initiativ och att man odlar på kyrkans mark så säger Mohammed att det inte är något problem. "Msabaha har vi fullt förtroende för. Han bryr sig om oss och han är angelägen om att vi ska få det bättre", säger Mohammed. "Han förstår oss och vi förstår honom".

Vi går ut och ser de gröna fälten. Jordnötterna verkar trivas bra och man räknar med en god skörd. Vi åker därifrån och tänker att vi ofta gör det så komplicerat när vi skall förmedla vår tro till andra människor. Jesus kom och blev människa

och blev en av oss. I Mkinga så blev pastor en av dem och det tar sig till uttryck i en jordnötsodling.



Jordnötsodlingen i Mkinga

### **Intensiv månad framöver**

I skrivande stund så är vi i Nairobi. Här är vi under några dagar för olika typer av möten och samlingar. Alla pingstmissionärer, som finns i regionen, utsända från Sverige, Norge, Danmark och Finland har vi i Hubben kallat till Nairobi för några dagars konsultation. Vi vill försöka få till en större samverkan, bättre koordinering och närmare relationer i det arbete vi alla är med och utför. Fokus kommer vara på *Starkare relationer, Ledarträning, Strategisk mission* samt *Barn & Ungdom*. Många av de insatser och projekt som stöts från Norden faller inom dessa kategorier. Med en bättre samverkan och koordinering tror vi att vi kan bli effektivare och uppnå många synergier som kan vara till hjälp i alla de 8 länder som vi jobbar i.



Vi kommer också i Nairobi ha några dagar med nationella ledare och missionssamordnare som företräder samverkansnätverket UKIAMKA och de 13 pingstsamfund som finns i dessa 8 länder. Tillsammans ska vi jobba fram strategier, planer och prioriteringar för vårt gemensamma arbete i regionen. Från Kenya tar vi oss till Burundi för att möta lokala församlingar och även ha en ledarkonferens. Från Burundi flyger vi vidare till Etiopien för möten med ledare för de tre samfunden där som vi samverkar med. Väl tillbaka i Tanga så kommer större delen av februari ha svischat förbi. Då väntar en månads tvätt, rapporter och annat efterarbete. Någon gång då, bland tvätthögarna så ska vi försöka få till nästa nyhetsbrev. Vi hörs då.

Hjälp oss att tacka Gud för:

- En härlig ledighet över jul och nyår
- Allt det fantastiska som sker längs Swahilikusten
- Att vi har hälsa och krafter

Hjälp oss att be till Gud för:

- Samlingarna i Nairobi med missionärer och ledare
- Resorna till Burundi & Etiopien och uppdragen vi har där
- Hälsa, krafter, klarsynthet och andlig

Susanne & Bengt

