



Förskolebarn i Pangani

Nyhetsbrev februari 2024

En fullmatad månad har nu gått och det finns massor att berätta. Vi har rört oss i 4 olika länder, mött många olika människor och sammanhang, och alla förtjänar egentligen sina egna berättelser. För att det inte skall bli för långt så väljer vi ut en del av allt det vi varit med om, det kommer ändå bli ganska långt.



Nordiska missionärer samlade i Nairobi

Norden samlad

Under några dagar så var nästan alla missionärer i öst och Centralafrika, utsända från pingströrelser i Norden, samlade till en historisk samling i Nairobi. För första gången i historien (så långt vi vet) så samlades svenska, danska, finska och norska pingstmissionärer för gemensamma överläggningar. Vi representerade 8 olika länder i regionen och åldersspannet var från plus 70 till minus 30. Vi samtalande om hur vi kan samordna oss ännu bättre och bli effektivare tillsammans. Ledarträning, barn & ungdom och strategisk mission var fokuset i de samtal vi hade. Vi kunde konstatera att vi har mer gemensamt än det som skiljer oss åt. Vi såg hur kontakter skapades, erfarenheter utbyttes och strategier formades. Det gav mersmak och vi tror att detta kommer få stor betydelse för arbetet framöver i regionen.



Missionsledare från 8 länder samt Hubbteamet

Afrika och Norden samlad

Sista dagen med missionärerna så anslöt lokala ledare från samma 8 länder som missionärerna representerade. Tillsammans med dem samtalade vi vidare om hur vi på bästa sätt samverkar mellan Norden och Afrika. Även här fanns det en stor öppenhet för att ta nya steg och hitta nya vägar för samverkan. Ett ömsesidigt beroende uttrycktes och nya begrepp formades. "Medvandrare med förenade hjärtan" blev det uttryck som fastnade och som bäst beskriver samverkan i missionen ser ut mellan Norden och de afrikanska rörelserna.



Delar av gudstjänstbesökarna på söndag förmiddag i Kirundo

En församling, mer än dubbelt så stor som svensk pingströrelse

Från Kenya tar vi oss vidare till Burundi. Första helgen delar vi på oss. Susanne är kvar i Bujumbura och besöker olika arbeten bland utsatta barn och familjer i Bujumburas bergsluttningar. Tillsammans med lokala initiativtagare och volontärer vandrar de runt bland familjer, får lyssna till berättelser och möta människoöden. Hon är med på begravning och förlovningsfest. Hon är med på gudstjänst i en av "utposterna" till huvudförsamlingen i Bujumbura. På den utposten samlas det över 3000 människor till gudstjänst varje söndag.

Bengt åker till en annan församling nära gränser till Rwanda, Kirundo. Den församlingen har 175 000 medlemmar. Det är mer än dubbelt så många som hela svenska pingströrelsen. Man har 175 pastorer, 126 församlingsenheter med 3-5 församlingsgrupper under sig. Man bygger en ny kyrka som skall rymma ca: 10 000 personer.

Under några dagar åker Bengt runt i olika församlingsgrupper och predikar. Det spelar ingen roll om det är torsdag kväll eller fredag morgon, det är fullsatt ändå. Tusentals människor vid varje samling. På söndagen väljer man att ha gudstjänsten utomhus eftersom mer än 10 000 människor väntas komma. På söndagsmorgonen när Bengt kommer till fältet där de samlats så är det redan fullt med folk överallt. Körer avlöser varandra och sedan blir det dags för predikan. Predikan blir en utmaning om att gå vidare, utanför Burundis gränser,

till onådda folk. Gensvaret är enormt och vid inbjudan söker tusentals människor förbön.



Deltagarna med kursbeviset

30 leder 2,5 miljon

Efter helgen tar vi oss till en ny plats och Samuel Hector, missionsansvarig i Filadelfia Stockholm samt Andreas Frankner, Samuels företrädare i Filadelfia ansluter. Tillsammans ska vi ha en konferens med 30 pastorer från de 15 storförsamlingarna som finns i Burundi. De är Huvudpastorn och hans medarbetare som samlas tillsammans med oss. Dessa 30 pastorer leder en rörelse på ca: 2,5 miljoner människor. Det motsvarar nästan 20% av landets befolkning.

Under tre dagar är vi samlade och läser bibeln och talar om ledarskap från olika perspektiv. Man känner sig oerhört liten i deras närvaro. Vilka är vi att komma och undervisa i ledarskap till dessa män? Samtidigt så möts vi av en enorm ödmjukhet och varma hjärtan. Man har en oerhörd respekt för Sverige, varifrån de första pingstmissionärerna kom som kom till Burundi. Vi möts med en stor respekt och man lyssnar ivrigt och suger till sig den undervisning som vi har att förmedla.

Vi samtalar också om mission vidare från Burundi. Vi talar om strukturer för att kunna sända missionärer från Burundi. Vi talar om ekonomi och understöd. Vi talar också om hur vi kan mobilisera hela rörelsen på 2,5 miljoner människor i bön för de onådda folken och för Sverige. Vi åker från konferensen rejält

uppmuntrade och fulla av framtidstro. Tänk om Burundi blir nästa stora aktör i världsmissionen?



Vänner

Hjärtat brister gång på gång

När vi är klara med ledarkonferensen i Burundi tar vi oss till Gakwende, fortfarande i Burundi. Där finns det sedan många år ett skolhem för barn med funktionshinder av olika slag. De kommer från familjer och miljöer där de inte kan få något stöd eller hjälp med skolgången. På detta skolhem som rörelsen i Burundi driver finns det många barn som aldrig skulle fått någon som helst chans i livet om det inte vore för detta skolhem. Filadelfia i Stockholm har under många år stött hemmet ekonomiskt och nu med på resan var och Anton Carlsson från Läkarmissionen (LM). LM kliver nu också på som en finansiär till denna viktiga verksamhet.



Bland vänner i Gakwende

Att gå runt på skolhemmet och möta barnen både värmer hjärtat men det känns också som om det går sönder gång på gång.

Vi står vid en enkel idrottsplan och några barn och ungdomar med olika funktionsvariationer hoppar omkring på kryckor, rullar i rullstolar eller leds av kompisar i vad som verkar vara någon form av fotbollsmatch. På ena långsidan är det många rullstolar uppradade och andra sitter i gräset i slänten. En tjej har deformerade ben av vad som troligtvis orsakats av Filariasis (googla). Hon är kanske 12 år men kommer aldrig kunna leva ett "normalt" liv. Inte bara det att hennes ben aldrig kommer bli normala igen. Hon kommer också få leva i ett utanförskap och stigmatisering resten av sitt liv. I dessa lägen vill man bara skrika av förtvivlan. När våra blickar möts så brister hon ut i ett varmt leende och när matchen är över hoppar hon iväg, stödd av en annan flicka med en annan funktionsvariation. De håller om varandra, skrattar och fnissar, haltandes och hoppandes iväg mot matsalen där varm mat väntar.



Personalen vet inte hur de ska kunna tacka Sverige för hjälpen. De berättar om hur hundratals barn fått en chans till ett värdigt liv genom detta skolhem och den utbildning de fått där. De beskriver också förtvivlan över att det finns många barn med funktionsvariation som inte fått denna möjlighet som barnen här har fått. I den sena kvällens timmar, på väg i mörkret till Bujumbura igen, så suckar vi en bön till Gud. Den är fylld av tacksamhet av att få vara med och göra skillnad i människors liv, men den är också fylld av förtvivlan och ilska över de orättvisor som finns på vår jord. Gud förbarma dig.

Det blir en helg till i Bujumbura. Tusentals människor på gudstjänst. Kostym och slips för Bengt och traditionell burundisk dräkt för Susanne. Detta i en värme på 35 grader. Efter en gudstjänst på 4 timmar så vet vi hur det känns att ha ett våtvarmt omslag på hela kroppen.



Missionärer från undervisning i Etiopien

Etiopien

Från Burundi bar det av till Etiopien. Där hade vi några dagar med strategiska samtal med ledare för tre olika pingströrelser i landet. En rörelse är startad av Svensk pingstmission, en av finsk pingstmission och en kommer ut ur dessa båda rörelserna. Dessa tre rörelser har ca: 15 miljoner medlemmar tillsammans.

Vi möter dem var för sig i deras respektive huvudkontor och sedan tillsammans för gemensamma överläggningar. Även i dessa samtal rör vi oss kring strategisk mission, barn & ungdom samt ledarträning. Vi samtalar också mycket om hur vi kan bibehålla och stärka våra olika relationer mellan Etiopien och Norden samt mellan rörelserna i Etiopien.

En förmiddag åker vi till en undervisningsanläggning som en av rörelserna har för blivande missionärer. I klassrummet som vi går in i sitter ca: 20 yngre män och en kvinna. De är alla någonstans mellan 25-35 år. De vill gå till onådda folk på Afrikas horn. De vill lära sig hur man kommunicerar evangeliet över kultur, språk och religionsgränser. De vill göra Jesus känd, älskad och efterföljd. De vill skapa hopp och ljus i områden där förtvivlan, mörker och krig råder. De vill vara med och förändra hjärtan, tankemönster och beteenden för att skapa ett bättre samhälle där fred, samförstånd och utveckling blir möjligt.

Att möta dessa unga människor skapar en längtan i våra egna liv. Tänk om man fick bli ung igen, då skulle vi gjort samma sak som dom. Nu får vi vara

med på ett hörn med det vi kan och tillsammans med dem och Gud så kan vi göra storverk.



Fredrik med sin nya motorcykel och de nyköpta.

Det blev två motorcyklar och mera dop

Väl tillbaka i Tanga så kan vi konstatera att det blir mycket tvätt efter en månad på resande fot.

I vårt förra nyhetsbrev skrev vi om behov av en ny motorcykel till Fredrik som jobbar längs swahilikusten. Det gick bara någon dag så hade vi fått in pengar till två motorcyklar. Under vår resa så kunde vi förmedla pengarna så att motorcyklarna kunde köpas in och förmedlas till Fredrik i Mkwaja och till Wilson i Mkinga som också var i behov av en motorcykel. **Ett stort tack till er som varit med och bidragit.**

Efter någon dag hemma i Tanga tar vi oss söder ut längs swahilikusten till Mkwaja och besöker Fredrik. Han är så glad och stolt över sin nya motorcykel. Ännu gladare är han över de personer som skall döpas i havet denna dag. Det var 5 person egentligen men det blev 3. 2 personer hade fått det tufft med familj och vänner och var tvungna att ligga lågt ett tag. De kommer nämligen från en muslimsk bakgrund. Vi fortsätter att be för dem och tror att de kommer bli möjligt för dem längre fram.



Maten är på väg till kompisarna

Hundratals utsatta barn får mat

Efter dopet i havet tar vi oss till skolan i Mkwaja. Där är det finalen på ett program som församlingen i Mkwaja haft för barn som lever i utsatthet. På 4 platser så har man tillsammans med de lokala myndigheterna identifierat hundratals barn som kommer från familjer eller miljöer där man har brist på mat. Genom en privatpersons generösa gåva så blev det möjligt att 426 barn i Mkwaja fick mat. 50 familjer fick också mat som kan hjälpa dem 2 veckor. Skolan i Mkwaja fick också välling för barnen för två veckor framöver.

Ja, det har varit en händelserik månad och då har vi också utlämnat mycket som vi skulle kunna skriva om.



Våtvärma omslag i Burundi

Vad händer framöver?

Om ett dygn så sätt vi oss på planet till Sverige. Tillsammans med vår arbetsgivare, Filadelfia Stockholm, så har vi lagt en planering där vi kommer finnas i tjänst i Sverige under några månader fram till sommaren. Vi har 11 församlingar som finns med i vårt understöd som vi känner att vi behöver få tid att besöka. En del blir nu under våren och en del till hösten. Vi känner också att

vi behöver få lite tid att hämta tillbaka lite krafter och återknyta en del relationer som är svåra att upprätthålla så här på avstånd. Vi kommer därför gå på sparlåga under några veckor direkt när vi kommer hem för att sedan ta tag i en del uppgifter som vi kan utföra hemifrån Sverige. Nästa nyhetsbrev blir i slutet av maj då vi återkommer med en uppdatering och rapporter från olika områden vi är engagerade i.

Tack för ert stöd och era förböner. Utan er alla och era glada tillrop och uppmuntran så skulle detta inte gå. Hoppas ni känner att ni alla är en del av detta som vi får vara med och se från första parkett.

Susanne & Bengt

Hjälp oss att tacka Gud för:

- Att alla resor gått bra
- Att vi får vara friska
- Att vi fick resurser att köpa motorcyklarna och mat till barnen som lever i utsatta förhållanden.

Hjälp oss att be till Gud för:

- Barnen med funktionsvariationer i Gakwende, Burundi
- De unga som går missionsutbildning i Etiopien
- Att vår tid i Sverige får bli bra på alla sätt

Copyright © 2023 Klingberg, All rights reserved.

Nyhetsbrev

Mail:

bengt@nordichubafrica.com
susanne@nordichubafrica.com

WhatsApp:

Bengt: 070-7450365
Susanne: 076-2899289

Telefon: